

# Η ΣΙΔΕΡΗ ΜΑΣ

ΠΛΗΡΩ ΜΕΝΟ ΤΕΛΟΣ  
Ταχ. Γραφείο ΚΕΜΠΑΘ  
Αριθμός Άδειας 3728



ΚΩΔΙΚΟΣ 014232

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ, ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 - ΙΛΛΥΡΙΑΣ 6-10, 113 63 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ.: 210 88.31.766, ΦΥΛΛΟ 68°

## Σιδερίτικο Αντάμωμα στην κοπή της πίτας

Η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας έγινε στις 10 Φεβρουαρίου 2013 στη μεγάλη αίθουσα της Πανεπιστημιακής Συνομοσπονδίας Ελλάδος.

Κυριακή πρωί, όπως πάντα και οι κοφτόπιτες αλλά και όλα τα υπόλοιπα εδέσματα περίμεναν τους χωριανούς μας. Η προσέλευση για τα δικά μας μεγέθη ήταν ικανοποιητική έως πολύ καλή. Μεγαλύτερη ήταν όμως η χαρά όλων για το αντάμωμα. Οι κουβέντες μεταξύ μας όμορφες, γεμάτες αγάπη και νοσταλγία. Αγάπης προς όλους και νοσταλγία για την ιδιαίτερη πατρίδα μας και γι' αυτούς που δεν είναι πλέον μεταξύ μας, γονείς και φίλους.

Πριν από το κόψιμο της πίτας πραγματοποιήθηκε Γενική Συνέλευση, στην οποία συζητήθηκαν προβλήματα, εκφράστηκαν προβληματισμοί, απόψεις και ευχές να λυθούν όλα με τον καλύτερο τρόπο.

Στην πίτα παραβρέθηκε το παλαιότερο μέλος (ιδρυτικό) της Αδελφότητας, ο Παναγιώτης Παπασταύρου. Ήταν εκείνος, ο οποίος έκοψε την πίτα και βαθιά συγκινημένος ευχήθηκε σε όλους από καρδιάς να έχουμε μια καλή χρονιά και να μη λησμονούμε τη Σίδηρη. Ο Παναγιώτης Παπασταύρου, συγγραφέας ο ίδιος, χάρισε σε όλους τους παρευρισκομένους δικά του βιβλία.

Εξάλλου, ιδιαίτερη χαρά μας έδωσε και η παρουσία της Γεωργίας Μακρή, κόρης του αλησμόνητου Θανάση Μακρή.

Το ΔΣ της Αδελφότητας προσπαθεί να προσφέρει το καλύτερο δυνατό στα μέλη της. Ευχαριστεί όλους όσους έρχονται στο ετήσιο αντάμωμα και εύχεται σε κείνους που για διάφορους λόγους δεν μπόρεσαν να παρευρεθούν του χρόνου να τα καταφέρουν. Θα τους περιμένουμε, θα σας περιμένουμε.

Το ΔΣ

## ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ

Την Κυριακή 31 του Μάρτη 2013 έγινε η εκλογικοαπολογιστική Γενική Συνέλευση της Πανεπιστημιακής Συνομοσπονδίας Ελλάδας στην οποία είναι μέλος και η δική μας Αδελφότητα. Πήραν μέρος και οι δικοί μας αντιπρόσωποι που είχαμε εκλέξει από πέρσι. Στις εκλογές που έγιναν την επομένη, Δευτέρα 1η του Απριλίου εκλέχτηκε το νέο Δ.Σ. στο οποίο ο χωριανός μας Σωτήρης Κολιούσης αναδείχθηκε Α' Αντιπρόεδρος. Συγχαρητήρια και καλή δύναμη για το καλό των απόδημων Ηπειρωτών και της Ηπείρου. Ας γίνει πράξη αυτό που κυριάρχησε στη Γενική Συνέλευση, η Διοίκηση της ΠΣΕ να είναι κοντά στις Αδελφότητες και να σκύψει ακόμη παραπάνω στα προβλήματα του απόδημου Ηπειρώτη που χτυπιέται σκληρά από την κρίση.

## ΦΩΤΟ - ΓΡΑΦΗΜΑΤΑ



Στην Παναγία τη μέρα της γιορτής της, μετά από το Πάσχα, τέλη δεκαετίας του '60. Από αριστερά: Ιωάννης Τσιούλης, Παναγιώτης Κάργιαννης, Φίλιππος Παπασταύρου και Δημήτρης Κασιόκης.



1η Μάη 1964 στο μεγάλωμα της πλατείας του Φτελιά. Από αριστερά Θωμάς Βαζοβάνος, Τάκης Κασιόκης, Γρηγόρης Δρίγκος και Σπύρος Πάντος. Αρχείο Οδοωρή Βαζοβάνου.

## Κά ν ' τ ο ό π ω ς ο Μ έ σ ι

Την ευκαιρία να ζήσουν το όνειρό τους και να αναμετρηθούν με την Μπαρτσελόνα είχαν τα παιδιά της ποδοσφαιρικής ακαδημίας του Α.Ο. Γιάννινα. Το ότι ηττήθηκαν είναι το τελευταίο που μετρά και γι' αυτό δεν ήθελαν αυτό το παιχνίδι να τελειώσει ποτέ...



Οι μικροί ποδοσφαιριστές του Α.Ο. Γιάννινα ζουν το όνειρό τους. Φωτ. Γιαννίκος Ντούσκας.

Εν αρχή -κάπου στα τέλη του Δεκέμβρη- υπήρξε ένα παγκόσμιο ρεκόρ. Αυτό επιτεύχθηκε στον αγώνα κόντρα στον Ατρόμητο Ιωαννίνων, όταν οι δεκατριάχρονοι ποδοσφαιριστές του Α.Ο. Γιάννινα κατάφεραν να αλλάξουν μεταξύ τους είκοσι διαδοχικές πάσες δίχως αντίπαλος να αγγίξει την μπάλα - και με τους έντεκα παίκτες της ομάδας να συμμετέχουν σε αυτό το ανεπανάληπτο τίκι-τάκα. Ακολούθησαν: το ανέβασμα του σχετικού βίντεο στο footballacademies με πρωτοβουλία του Κώστα Βρακά, μερικά εκατομμύρια κλικ ανά τον κόσμο και τα διθυραμβικά σχόλια της βρετανικής «Guardian», του αμερικανικού Fox και των ελληνικών ΜΜΕ.

Και κάπως έτσι, όταν οι άνθρωποι της ποδοσφαιρικής ακαδημίας της Ηπείρου χτύπησαν την πόρτα της... Μπαρτσελόνα, προτείνοντας στους ομολόγους τους ένα φιλικό παιχνίδι ανάμεσα στις δύο ομάδες -με τη Νονα να αναλαμβάνει τη χορηγική υποστήριξη του ταξιδιού και την κάλυψη των σχετικών εξόδων- η απάντηση ήταν ένα ζεστό «σας περιμένουμε».

«Όταν μας το πρωτοείπαν, νομίζαμε ότι κάποιος μας έκανε πλάκα» λέει ο γεννημένος τον Ιούνιο του 2000 Διογένης Ελευθερίου. Κι όταν ο ίδιος και οι συμπαίκτες του συνειδητοποίησαν πως στ' αλήθεια θα αντιμετώπιζαν τους συνομηλικούς τους από τη φημισμένη «Λα

Μασία» - την ποδοσφαιρική ακαδημία των μπλαουκράνα, από την οποία έχουν μεταξύ άλλων αναδειχθεί ο Μέσι, ο Τσάβι, ο Ινιέστα, ο Πουγιόλ και ο Μπουσκέτς-τα πράγματα έγιναν... ακόμη καλύτερα. Σαν ένα όνειρο που ζωντανεύει.

«Ο τρόπος και η φιλοσοφία του δικού μας παιχνιδιού», θα πει ο 27χρονος προπονητής των Γιαννιωτών Κωνσταντίνος Μιχαηλίδης, «ταιριάζει με εκείνον της Μπαρτσελόνα. Και το μεγαλύτερο βραβείο για μας ήταν οι επαινετικές δηλώσεις του προπονητή των Καταλανών Μαρκ Σερά, μετά από το ματς, για τον τρόπο που αγωνιστήκαμε. Για το ότι προσπαθήσαμε να παίξουμε σωστά, με καλώς εννοούμενο ποδοσφαιρικό θράσος. Προσωπικά, εκείνο που πάντοτε λέω στους παίκτες πριν μπουν στο γήπεδο είναι πως το ποδόσφαιρο είναι χαρά και πως βγαίνοντας στο χορτάρι για να παίξουν έναν αγώνα θα πρέπει απλά να προσπαθήσουν να εφαρμόσουν όσα έχουμε δοκιμάσει όλη την εβδομάδα στην προπόνηση».

Αυτό ακριβώς επιχείρησαν να κάνουν και οι μικροί του Α.Ο. Γιάννινα όταν πριν από λίγες εβδομάδες παρατάχθηκαν στο γήπεδο 9 του κέντρου «Ζοάν Γκαμπέρ». Και πριν συμπληρωθεί το πέμπτο λεπτό άνοιξαν το σκορ με τον γεννημένο τον Μάρτιο του 2000 Αντώνη Γαϊτανίδη.

κητές», θα πει ο φουλ-μπακ Λευτέρης Δαβής, που θαυμάζει τον Γιούρκα Σεϊταρίδη και τον Ντάνιελ Άλβες.

Ήταν ένα παιχνίδι «που δεν θέλαμε να τελειώσει ποτέ», συμπληρώνει ο επιτελικός της ομάδας Κώστας Παπαδόπουλος, ο οποίος ονειρεύεται κάποια στιγμή να φορέσει κι αυτός τη φανέλα της Μπαρτσελόνα (και στο μεταξύ έχει ήδη προσελκύσει το ενδιαφέρον του ΠΑΟΚ). «Ευτυχώς που το έληξε! Δεν σταματούσαν με τίποτε», διαφωνεί ο Γαϊτανίδης, ο οποίος έχει για είδωλο τον Κριστιάνο Ρονάλντο κι έχει ... λιώσει το DVD του αγώνα παρακολουθώντας το ξανά και ξανά.

«Η διαφορά μας με τη Μπαρτσελόνα είναι χαοτική» θα πει ο Κωνσταντίνος Μιχαηλίδης. «Όχι τόσο σε αγωνιστικό επίπεδο ή ταλέντο όσο στον τρόπο λειτουργίας της ομάδας και σε υποδομές.

Οι μικροί της Μπαρτσελόνα έχουν δεκαπέντε γήπεδα, ο προπονητής τους τέσσερις συνεργάτες, πράγματα που εδώ, στην Ελλάδα, ούτε ομάδες της Σούπερ Λίγκας δεν διαθέτουν!

Αν η Μπαρτσελόνα είναι, όπως λέγεται, η πιο γρήγορη ομάδα του κόσμου, είναι επειδή οι παίκτες της έχουν μάθει να σκέφτονται πιο γρήγορα απ' όλους...».

Τάκης Τσιρτσώνης, από την Εφημερίδα των Συντακτών

### ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ- ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΓΧΩΡΙΑΝΩΝ ΜΑΣ

#### ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ

Ο **Στέφανος** και η **Μαρία Λιανού**, παιδιά του Θεμιστοκλή και της Παρασκευής (Εύης), απόκτησαν πρόσφατα σε κλινική των Ιωαννίνων το πρώτο τους παιδί, ένα χαριτωμένο κοριτσάκι. *Στους ευτυχείς γονείς, παππού και γιαγιά ευχόμαστε να τους ζήσει!*

#### ΓΑΜΟΙ

Πρόσφατα ο **Στέφανος Λιανός**, γιος του Θεμιστοκλή και της Εύης και η **Μαρία Παππά** από την Ηγουμενίτσα, παντρεύτηκαν με πολιτικό γάμο, που τελέστηκε στο Δημαρχείο Ηγουμενίτσας, με την παρουσία συγγενών και φίλων. *Τους ευχόμαστε να ζήσουν ευτυχισμένοι, στους δε ευτυχείς γονείς να τους προκόψουν τα παιδιά!*

#### ΘΑΝΑΤΟΙ

-Στις 12 του Φλεβάρη 2013 σε ίδρυμα των Αθηνών, όπου νοσηλευόταν τα τελευταία χρόνια, τερμάτισε τον κύκλο της ζωής της η **Σταθού και Νικόλενα του Λάγγαρη**. Η κηδεία της έγινε την επομένη στο Νεκροταφείο του Αϊ-Γιάννη της Σίδερης παρουσία των παιδιών και εγγονών της, καθώς και πολλών συγγενών, φίλων και χωριανών. Αποχαιρετώντας την ο ανιψιός της Τάκης Στραβέλης τελεώσε τον αποχαιρετισμό με τα ακόλουθα λόγια: *«... Το πέρασμά σου από τη ζωή, Νταϊκόβα, υπήρξε άφογο και πολύ δημιουργικό. Διακρινόσουν για την εργατικότητα, την οικονομία και το συμμαζέμα, που σ' έκαναν να ταυτίζεσαι με τη μέλισσα και το μυρμήγκι, αλλά και για την ανθρωπιά και συμπάρταση στον κάθε αδύναμο και ανήμπορο. Μ' αυτά σου τα χαρακτηριστικά πέρασες στην ιστορία της Σίδερης και σαν τέτοια Σιδερίτισσα γυναίκα θα σε θυμόμαστε πάντα εμείς οι νεότεροι. Ας είναι ανάλαφρο το Σιδερίτικο χώμα που σε λίγο θα σε σκεπάσει κι η μνήμη σου αιώνια.»*

-Στις αρχές του Μάρτη 2013, σε κλινική του πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων, όπου νοσηλευόταν τον τελευταίο καιρό, άφησε την τελευταία του πνοή ο **παπα-Μιχάλης Χατζής**, ο οποίος επί μια 15ετία περίπου υπηρέτησε ως ιερέας στη Σίδηρη. Κηδεύτηκε την επομένη στο Νεκροταφείο του χωριού του, Κάτω Πεδινά Ζαγορίου, παρουσία πλήθους κόσμου, μεταξύ του οποίου και λίγοι Σιδερίτες, μεταξύ των οποίων ο παπα-Χρήστος κι ο Δάσκαλος, ο Τάκης Στραβέλης, ο οποίος αποχαιρέτώντας τον είπα τα πιο κάτω λόγια: *«Σεβαστέ κι αξέχαστε παπα-Μιχάλη μας*

*Ένας ξεχωριστός και ιδιαίτερος ανθρώπινος δεσμός, μείγμα σεβασμού και φιλίας, που δημιουργήθηκε τόσο μεταξύ μας προσωπικά όσο και μεταξύ των οικογενειών μας κατά τη διάρκεια της 15χρονης συνυπηρέτησής μας στην ίδια γειτονιά του χωριού μου, της Σίδερης, εμένα ως Δασκάλου και εσένα ως Ιερέα, με οδήγησε σήμερα εδώ δίπλα στο σεπτό σκήνωμά σου, για να σου απευθύνω την άχαρη τούτη ώρα τον τελευταίο μας χαιρετισμό. Γεννημένος εδώ στα Κάτω Πεδινά του Ζαγορίου πριν από 82 χρόνια από Δάσκαλο πατέρα και μάνα ατόφια Ζαγορίσια και μεγαλωμένος μέσα σε οικογενειακό και χωριανικό περιβάλλον, που το χαρακτήριζαν οι Ζαγορίσιες αρετές και οι Ηπειρώτικες πολιτισμικές ιδιαιτερότητες και συμπεριφορές, μπόρεσες με την καθοδήγηση των γονιών σου, αλλά και τη συμπαράσταση της μικρής κοινότητας του χωριού σου να αναδειχθείς σε αξιο άνθρωπο, ο οποίος στην πορεία της ζωής ενδεδυμένος το τιμημένο ράσο βρέθηκες ιερέας στη Σιδερίη μας. Αρχές της δεκαετίας του '60, πριν από πενήντα και πλέον χρόνια, τότε που άρχιζα κι εγώ τη διδασκαλική μου σταδιοδρομία από το Δημοτικό Σχολείο της Σίδερης. Εκεί ανταμώσαμε και περπατήσαμε μαζί αλληλοβοηθούμενοι στο πράγματι μεγάλο μας έργο του Ιερέα εσύ και του Δασκάλου εγώ.*

*Η περίοδος εκείνη με τη γόνιμη συνεργασία μας είχε ως αποτέλεσμα την ανακίνηση του εσωτερικού του Αϊ-Γιάννη μας, καθώς και τη δενδροφύτευση με ελαιόδενδρα του χωραφιού της εκκλησίας, ενώ η δενδροφύτευση του χωραφιού του Αϊ-Νικόλα έμεινε στα σχέδια απραγματοποίητη. Κι ακόμα προσπάθησες συνειδητά μαζί με την εξαιρετική πρεσβυτέρα σου να εντάξετε μέσα στη μικρή Σιδερίτικη κοινότητα και την οικογένειά σας από τα δυο σας παιδιά, τη Λόλα και τον Νίκο, τα οποία αγάπησαν κι εξακολουθούν ως τα σήμερα να αγαπούν τη Σίδηρη σαν χωριό τους. Γι' αυτό το πέρασμά σου απ' το χωριό μας αξέχαστε παπα-Μιχάλη μας υπήρξε δημιουργικό κι άφησε άρωμα ανθρωπιάς, θρησκευτικότητας και καλοσύνης. Ήσουν απλός, άδολος και αφικασίδωτος, βαθιά θρησκευόμενος με διάθεση ιεραποστολική να μεταλαμπαδεύσεις στους ενορίτες σου την πίστη στον Θεό και την αγάπη και συμπάρταση στον συνάνθρωπο. Εμείς οι Σιδερίτες σαν τέτοιο θα σε θυμόμαστε και δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ. Ας είναι ανάλαφρο το χώμα του χωριού σου που σε λίγο θα σε σκεπάσει κι η μνήμη σου αιώνια.»*

Στους συγγενείς και των δύο νεκρών μας απευθύνουμε τα θερμά και ειλικρινή μας συλλυπητήρια.



### Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΣΙΔΕΡΗΣ ΟΠΩΣ ΤΗΝ ΓΡΑΦΟΥΝ ΟΙ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥΣ

Διοικητικές μεταβολές της κοινότητας ΣΙΔΕΡΗΣ  
ΦΕΚ184Α 19/8/1919 Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Σίδηρη  
ΦΕΚ 119Α 1/4/1937 Απόσπαση της κοινότητας από τον νομό Ιωαννίνων  
Και υπαγωγή στον νομό Θεσπρωτίας  
ΦΕΚ 105 Α 29/4/1949 Απόσπαση από την επαρχία Θυάμιδος και προσάρτηση  
στην επαρχία Φιλιατών  
ΦΕΚ 27 Α 24/1/1951 Η κοινότητα Ελαίας προσαρτάται στην κοινότητα Σίδερης  
ΦΕΚ 197 Α 27/8/1996 Ο οικισμός Ελαίας προσαρτάται στον δήμο Φιλιατών  
ΦΕΚ 244 Α 4/12/1997 Ο οικισμός Σίδηρη προσαρτάται στον δήμο Φιλιατών  
Η ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ.

**Η ΣΙΔΕΡΗ ΜΑΣ**  
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΣΙΔΕΡΙΤΩΝ  
ΙΛΥΡΙΑΣ 6-10, 113 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210 88.31.766  
ΤΙΜΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 6 ΕΥΡΩ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 50ΜΔ - 30\$  
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Το Διοικητικό Συμβούλιο της Αδελφότητας  
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΤΣΙΟΥΛΗ-ΚΙΟΥΒΡΕΚΗ  
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΥΛΗΣ ΤΑΚΗΣ ΣΤΡΑΒΕΛΗΣ  
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ "Πέτρα" Οικονόμου 32, 106 83 Αθήνα Τηλ.: 210 82.33.830 ekdoseispetra@hotmail.com

**Graph Tech**  
**Κωνσταντίνος Κολιούσης**  
Ανδριτσάινης 17, 11142 Λαμπρινή  
Τηλ.: 210-2582619, 6942 268668  
Σχεδιασμός - Εκτύπωση Εντύπων  
Επεξεργασία video - 3d animation  
Σχεδιασμός ιστοσελίδων - φωτογραφία - Δίκτυα  
websites: www.graphtech.gr  
e-mail: info@graphtech.gr

**ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΘ. ΜΑΚΡΗ**  
Χειρουργός Οδοντίατρος  
Χρ. Σμύρνης 117-119  
183 45 Μοσχάτο  
Τηλ.: 210 4836204  
Κιν.: 6945 461476

**ΟΠΤΙΚΑ**  
**ΦΑΚΟΙ ΕΠΑΦΗΣ**  
**ΦΥΣΤΙΚΛΗ**  
Κατάστημα 1ο Φανερωμένης 5  
Τηλ.: 210 6540255  
Κατάστημα 2ο Μεσογείων 232  
4η Στάση Χολαργού  
Τηλ.: 210 6515651

**ΥΠΕΡΤΑΣΙΟΛΟΓΙΚΟ**  
**ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ**  
**ΙΑΤΡΕΙΟ**  
**ΦΩΤΗΣ ΑΘ. ΜΑΚΡΗΣ**  
ΙΑΤΡΟΣ ΝΕΦΡΟΛΟΓΟΣ  
ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΔΕΥΤ., ΤΡΙΤΗ, ΠΕΜΠΤΗ  
ΑΠΟΓ.: 6.30 - 9.00  
ΧΡΥΣ. ΣΜΥΡΝΗΣ 117-119  
183 45 ΜΟΣΧΑΤΟ  
ΤΗΛ.: 210 4821031  
ΚΙΝ.: 6946 284878

**ΝΙΚΟΣ Λ. ΚΩΤΣΗΣ**  
ΜΑΡΜΑΡΑ-ΓΡΑΝΙΤΕΣ  
ΜΝΗΜΕΙΑ - ΤΖΑΚΙΑ  
ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ - ΠΕΤΡΕΣ  
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ  
2ο χλμ. Ν. Σελεύκεια  
Σαγιάδα  
Τηλ.: 26650 28724  
Κιν.: 6932 928259

**ΕΘΝΙΚΗ**  
Η ΠΡΩΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ  
ΑΕΕΓΑ "Η ΕΘΝΙΚΗ" - ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.  
ΔΕΡΒΕΝΑΚΙΩΝ 77, ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  
ΤΗΛ.: 210 6019020, ΤΗΛ. FAX: 210 6007649, ΚΙΝ.: 6977 212982

**ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΣΑΤΣΑ**  
Ασφαλιστικός Πράκτωρ

Τον πάππο μου (αδερφό του πατέρα του πατέρα μου) Σωτήρη Κολιούση του Κωσταντή, το Σωτήρη Κούκουρη, τον αναγυρνάω στα παιδικά μου μάτια ανήμπορο, ξαπλωμένο στο κρεβάτι δίπλα στο τζάκι, στο μισοσκόταδο του δωματίου με εκείνη τη φοβερή ακοή που ξεχώριζε ποιος διάβαινε όξω στο δρόμο από την περπατησιά, άνθρωπος είτε ζωντανό. Και μου διγιόντανε τσ' ιστορίες του χωργιού μας.

Το τετράδιο με τη διήγηση αυτή του πάππου, πέρασε στα χέρια του πατέρα μου Γάκη Κολιούση (ανεψιού του Σωτήρη Κούκουρη,) που ξεκίνησε τα τελευταία χρόνια την κοπιαστική δουλειά της επιμέλειας για να ημπορέσει να ιδεί το φως της δημοσιότητας, να γνωρίσουν οι χωργιανοί μας κομμάτια από τα χρονικά τη Σίδηρης. Η ανάγκη να δουλέψει και πάλι το λεξικό «Απάνθισμα Θεσπρωτικού Γλωσσικού Ιδιώματος (Ντοπιολαλιάς)» τον κράτησε πίσω στο έργο του. Και όταν το δολοφονικό χέρι τον βρήκε και του' κοψε τη δημιουργική ικανότητα, έμεινε το έργο ανολοκλήρωτο. Στο αρχείο μου βρήκα σημειώσεις μου από τις 22 του Δεκέμβρη 2009 (οποία τραγική σύμπτωση. Ακριβώς 3 χρόνια πριν το φονικό χτύπημα), όπου στη συζήτηση που κάναμε με την αντιπαραβολή του πρωτότυπου και της ηλεκτρονικής απόδοσης με τις υποσημειώσεις του μέχρι τότες, εντοπίσαμε πολλές μικροδιορθώσεις και αναγκαίες διευκρινήσεις για να γίνει το κείμενο εύληπτο. Με αυτές τις σημειώσεις συμπλήρωσα το κείμενο και το δίνω στην εφημερίδα μας να δημοσιευτεί σε συνέχειες, και να αποτελέσει, όπως είμαι βέβαιος θα επιθυμούσαν και οι δυο, περιουσία της αδελφότητας μας.

Έξι του Μάρτη του δυο χιλιάδες δεκατρία (στους έξι μήνες απάνω, από την ταφή του Γάκη Κολιούση)  
Σωτήρης Κολιούσης του Γάκη

### Ιστορία του χωργιού Σίδηρης – Αναμνήσεις I. Εισαγωγή – Αφιέρωμα

Στους πατέρας, προγόνους, προκλήτορας, γι' αυτούς οι οποίοι αγωνίστηκαν σε δύσκολες εποχές να στήσουν αυτόν τον Οικισμό, να τον συντηρήσουν υπερήφανο και τίμιο, με μέτριο υψηλά, με χριστιανιστική και αλληλεγγύη.

Στη νέα γενεά και στις επερχόμενες γενεές, για να γνωρίσουν, όσον δυνατόν, τον τόπο τους. Ας ξέρουν: Ο ήλιος ανατέλλει εδώ αργότερα από άλλους τόπους, όμως ο ήλιος εδώ έχει τη δύση του αργότερα από κάθε άλλο μέρος της περιοχής μας. Ας κρατήσουν τον ήλιο ακόμη πιο ψηλά οι νέοι.

Όπως θα ιδήτε, ο σκοπός μου είναι ιερός, ιδανικός, δίκαιος και ανιδιοτελής. Αποβλέπω εις εξυπηρέτησιν των μεταγενέστερων κατοίκων του χωργιού μας, ίνα γνωρίσουν την ιστορία, τα όριά του επί Τουρκοκρατίας και πολλά άλλα, τα οποία δυστυχώς είναι κάπως συγκεχυμένα και θα ήμην ευτυχής, έστω και μετά τον θάνατόν μου να ευρεθεί ιστοριοδίφης ίνα μου διορθώσει τις συγκεχυμένες πληροφορίες τις οποίες εγώ, ο μη έχων αρκετές γραμματικές γνώσεις, ενέγραφα εν τω παρόντι βιβλίω.

## Ιστορία του χωργιού Σίδηρης

Ευελπιστώ ότι η φωνή μου η εξερχόμενη και λαλούσα ουχί εκ των χειλέων αλλ' εκ των μυχίων της καρδιάς μου, θα ηχηθεί εις ευήκοα υμών, διατελώ.

Η γλώσσα ελάλησε και η γραφή έγραψεν.

Ο Ιστορών και ο Γράφων  
Σωτήριος Κων. Κολιούσης  
Μάρτιος 1963

### II. Η εγκατάσταση του χωριού 1. Ιστορία – Παραδόσεις

Το χωργιό μας Σίδηρη, κατά παράδοσιν την οποίαν ήκουσα ότι ακόμη μαθητής του Σχολείου δεκαετής την ηλικίαν, από εβδομηκοντούτην γέροντα κατά το έτος 1897. Το χωριόν έκειτο, ως ελέγετο, εις την θέσιν «Κάλμι», ένθα και υπάρχουν δύο κρήναι: Η μία εις την ομώνυμον θέσιν (Κάλμι) και η άλλη υπό την επωνυμίαν Κρεμάδι (βρύση μεγάλη, κατά δε τους Καλυβακιώτες, με επωνυμίαν «Κρούα Πρίφτετ» όπερ και ορθώτερον, κατά άποψιν και πολλών άλλων υπερηλικών. Διότι το χωργιόν «Κάλμη» (παλαιά Σίδηρη), ήτο Χριστιανικόν με Εκκλησίας, ερείπια των οποίων σώζονται και την σήμερον ακόμη.

Η τοπωνυμία «Κάλμη» είναι αλβανική, προερχόμενη όμως από την Ελληνικήν Κάλαμος, όπου και παλαιόθεν υπήρχον πυκνοί καλαμιώνες. Η τοποθεσία αυτή, εγγύτατα του ποταμού Καλαμά, άρχεται από τον δημόσιον δρόμο Φιλιατών-Παραμυθίας, καταλήγουσα προς το Βορειοδυτικόν μέρος, όπου ο αγρός της Εκκλησίας (Αγ. Νικόλαος) και αγρός Κολιούση. Η έκταση αυτή ονομάζετο παλαιόθεν «Μπρινίες». Εντός της εν λόγω τοποθεσίας σώζεται ερείπιον παλαιάς Εκκλησίας «Άγιος Γεώργιος», την οποία οι Καλυβακιώτες ονόμαζαν «Μοναστήρι». Η εκκλησία αυτή, είναι ομοίου ακριβώς τύπου και μεγέθους, όπως και η εν τη τοποθεσία «Μποδονά» του χωριού Βρυσέλλα, την οποίαν και ο ίδιος περιεργάσθη εκ του σύγγενος, ονομαζόμενης επίσης παλαιόθεν «Μοναστήρι».

Ελέγετο από τους παλαιούς, ότι οι κάτοικοι του χωργιού είχαν εγκαταλείψει το «Κάλμι» και μετώκησαν εις την σημερινήν τοποθεσίαν εκ του φόβου των επιδρομών, αφού οι κάτοικοι, ευρισκόμενοι εγγύς του δημόσιου δρόμου, ευχερώς ελεηλατούντο. Παρόμοιους θρύλους δια μετακινήσεις οικισμών από ντερβένια και βατούς εύκολα τόπους, σε ορεινότερους χώρους, λέγονται και δια τα χωρία Φοινίκιον, Γηρομέριον και Πλαισιβίτσα. Δια την ανωτέρω μετώκηνσιν της Σίδηρης δεν υπάρχουν σαφή στοιχεία. Μόνον εις σημείο κάτωθι των χωρραφιού της Εκκλησίας (Άγιος Νικόλαος), ανευρέθησαν κατά τα έτη 1916-1917, αρκετοί τάφοι, οι οποίοι εκ του τρόπου της ταφής απεδείχθησαν ως Χριστιανικοί, Ορθοδόξου δόγματος. Περί δε της γενικής εγκαταστάσεως των κατοίκων του χωριού, είτε εις την τοποθεσίαν «Κάλμι», είτε εις την σημερινήν τοποθεσίαν, μόνον καθ' υπολογισμόν θα μπορούσε να εξαχθεί μια υπόθεση χρονολογίας. Από τα στοιχεία των γενεών των κατοίκων του χωριού μας, μπορεί να συμπεράνει κανείς ότι δεν έχομεν Σιδερίτες παλαιότερους των 300-400 ετών, αφού δεν

γνωρίζομεν εγκατάστασιν εδώ προγόνων μας αρχαιοτέρων των ετών 1740-1750. Ο Αρχαιολόγος καθηγητής Σωτήριος Δάκαρης, που είχε επισκεφθή το χωριόν μας για σχετική έρευνα κατά το έτος 1955, μου είχε ειπέι ότι η θέσις «Γαρδίκι», σλαυικός όρος που ερμηνεύεται ως «οικισμός», απαιτεί μια ευρύτερη έρευνα, σε συνδυασμό με το σπήλαιον, τις εκκλησίας στη θέση «Κάλμι», τα πολλά κεραμίδια στη θέση «Σκούπτα», την «Φρυκτωριάν», τον «Ανεμόμυλον» και άλλα.

Το χωργιό μας επί Τουρκοκρατίας είχε το προνόμιον να είναι Κεφαλοχώρι, όπως και τα άλλα χωργιά, Φοινίκι, Γηρομέρι, Φανερωμένη, Πλαισιβίτσα και Σαγιάδα. Ο όρος Κεφαλοχώρι εννοούσε ότι η περιουσία ήτο ιδιόκτητος και ουχί Τσιφλική ή Ιμλιάκι. Δηλαδή δεν υπέκειτο η περιουσία εις τους αγάδες ή μπέηδες, ούτε εις το Δημόσιον, όπως τα λοιπά χωργιά, μέχρι Σεπτέμβριον οι Αγάδες, ο καθείς εις το χωργιόν το οποίον κατείχεν – τις μπάστενες με τα αγροκτήματά τους και εισέπραττε το αναλογούν μεριδιόν του εις καρπούς. Τοιούτοι αγάδες ήσαν αρκετοί από Φιλιάτες. Οι δύο φάρες λεγόμενες οι Ντεμάτες και οι Σεϊκάτες, καθώς και άλλοι υποδεέστεροι, οι οποίοι όλα τα χωργιά μέχρι Πωγώνι και Παραμυθία. Τοιούτους αγάδες με Τσιφλικία είχαμε μέχρι το 1913 και από το Καλυβάκι, η φάρα των Πασσιάτων, οι οποίοι είχαν το Χλωμό, Αράχωβα και Ξέχωρο. Τα Ιμλιάκια (ιδιοκτησίες του Τουρκικού Δημοσίου), σε κάθε χωργιό είχε αποθήκη ή σε κάθε 2-3 χωργιά, την λεγομένην Κούλια, είχαν δε επιτετραμένον εισπράκτορα, όστις εισέπραττε εις είδος, ό,τι και αν παρήγαγεν ο κολλήγος γεωργός. Στα δε Κεφαλοχώρια ήσαν κύριοι και κάτοχοι εις τας περιουσίας των, μολονότι ήσαν φόρου υποτελείς εις την απόλυτον τότε μοναρχίαν της Αυτοκρατορίας του Σουλτάνου. Εκτός των φόρων επί των κτημάτων και της παραγωγής, οι οποίοι έφθαναν μέχρι και είκοσι τοις εκατόν (20%), ήτο και το στρατιωτικό αντισηκωμα, το λεγόμενον «μπεντέλι», επειδή τότε άπαντες οι εν Τουρκία μειονοτικοί δεν υπηρέτουν εις τον στρατόν, αλλά επλήρωναν κατ' έτος μέχρι του 50ού έτους της ηλικίας των, φόρον ισάξιον μέχρι 150 σημερινές δραχμές, λεγόμενον «μπεντέλι».

Από παλαιόθεν οι κάτοικοι εταξίδευαν ανά την Τουρκίαν, ήτοι εις Κων/πολιν, Αδριανούπολη, Σέρας, Γκιουμουλτζίναν (Κομοτηνήν), Παταρτζίκ και αλλαχού, όπως εις Καραγάτσι («μαύρο δέντρο» στα Τουρκικά) της Αδριανουπόλεως. Θα υπάρχουν βεβαίως απόγονοι του Στεφάνου Τσούλη ή Φιλίδη, αδελφού του παππού του Χριστοδούλου Φιλίδη εις Καραγάτσι, εις δε τας Σέρας απόγονοι του Θεοδώρου Σέννου, φαρμακοποιού εκεί Σιδερίτη. Εις την Κων/πολιν υπήρχε φούρνος ονόματι «Αίναλί Τσεσμέ» (καθρεπτιζουσα κρήνη, τουρκικά), κτήμα του ποτέ παπά Ζώη, καθώς και εις την τοποθεσίαν Χάσκιω της Κων/πόλεως, γνωστήν ως «Νταλάρ Καπουσή» (πύλη της αμπέλου, τουρκικά), υπήρχε μέχρι και προ 70-80 ετών, επίσης φούρνος Νέτση και Δημητρηφιλιάων, όστις εκάη.

## 1913-2013: ΤΑ ΕΚΑΤΟΧΡΟΝΑ ΤΗΣ ΛΕΥΤΕΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ

Στις 21 του Φλεβάρη αυτής της χρονιάς που περνάμε συμπληρώθηκαν ακριβώς εκατό (100) χρόνια από την ημέρα κατά την οποία τα Γιάννενα και μαζί τους ολόκληρη η Ήπειρος, μετά από σκληρές ηρωικές μάχες του Ελληνικού Στρατού όλον τον βαρύ χιμώνα του 1912-1913 γύρω από τα οχυρά του Μπιζανίου και των άλλων Ηπειρωτικών βουνών, ελευθερώθηκαν από τον τουρκικό ζυγό και ανέπνευσαν τον αέρα της πολυπόθητης ελευθερίας.

Την απελευθέρωσή τους οι Ηπειρώτες τότε τη γιόρτασαν με πολύ ενθουσιασμό και πανηγυρισμούς σε κάθε γωνιά της Ηπείρου απ' άκρη σ' άκρη. Εδώ στη Σίδηρη, η οποία τότε έσφυζε από ζωή, η χαρμόσυνη είδηση έφθασε την επόμενη μέρα κι όλοι οι Σιδερίτες κάτοικοι του χωριού, άνδρες γυναίκες και παιδιά ξεχύθηκαν στους δρόμους και στις πλατείες με ζητωκραυγές, φωνές χαρούμενες και τραγούδια. Ανάμεσά τους ξεχώρισε ένας λεβεντάνθρωπος Σιδερίτης, ο Βασίλης Λάγγαρης, γιος του Αγγέλη Λάγγαρη, ενός από τους σελιγκάδες του χωριού, ο οποίος βγήκε από το σπίτι του κρατώντας κι ανεμίζοντας τρεις Ελληνικές σημαίες και μαζί με τους άλλους πανηγυριστές πήγαν σε πομπή και ύψωσαν τη μία στο καμπαναριό του Αϊ-Γιάννη, κτυπώντας πανηγυρικά την καμπάνα, την άλλη στην κορυφή του μεγάλου περναριού στην πλατεία του Αϊ-Θανάση και την Τρίτη στη στέγη της Παναγίας.

Τις σημαίες αυτές τις είχε μεταφέρει κρυφά από τη Ματαράγκα της Μακροντίας, όπου μαζί με τον αδελφό του Δημήτρη είχαν ανοίξει φούρνο πριν από κάμποσα χρόνια και τις φύλαγε κρυμμένες στο σεντούκι του σπιτιού του γι' αυτή την πολυπόθητη και ιερή ημέρα.

Έτσι σημαιοστολίσθηκε τότε η Σίδηρη κι ο κόσμος της γιόρτασε την απελευθέρωσή του γλεντώντας στα μαγα-



Η παράδοση των Ιωαννίνων από τους Τούρκους στον Ελληνικό Στρατό.

ζιά και στις πλατείες – «Φτελιά», «Κόντρα», «Χαλικαριά» και «Λιοφάτα» - συλλογικά και χωριανικά, αλλά και στα σπίτια του ο καθένας με τον τρόπο του.

Μετά από δυο-τρεις ημέρες μαθεύτηκε πως θα ερχόταν ο Ελληνικός Στρατός στο Φιλιάτι από τη «Σκάλα του Ζοργιάννη». Τότε σε συνεννόηση και οργανωμένα όλο το χωριό – άνδρες, γυναίκες και παιδιά- εφοδιασμένοι με τηγανίτες, δίπλες, πίτες, ποτά της εποχής, κατέβηκαν συσσωμιοι στον «Μακρύκαμπο», όπου υποδέχθηκαν με ζητωκραυγές κι αγαλιάσματα τους ήρωες φαντάρους και ευζώνους προσφέροντάς τους γλυκά και ποτά.

Η χαρά κι ο ενθουσιασμός, ιδιαίτερα των νέων και των παιδιών, ήταν απεριγράπτη. Κι ενώ όλοι μαζί ανακατεμένοι, στρατιώτες και χωριανοί, ζητωκραύγαζαν και πανηγύριζαν προσφέροντας τα δώρα τους στους

στρατιώτες, μια 18χρονη κοπέλα, η Κωσταντώ του Βυλιώτη, η οποία στη συνέχεια στην ιστορία της Σίδηρης εξελίχθηκε σε Νικόλενα του Γιωργιώτη, ξεχώρισε κι εντελώς αυθόρμητα όρμησε κι άρπαξε το ντουφεκι ενός στρατιώτη και πυροβόλησε τρεις φορές για ν' αντιαλήσουν έτσι ένα γύρω τα πλάγια και οι κορφές της Μάλιας και της Ντούλκας, καλωσορίζοντας τη λευτεριά στα Σιδερίτικα χώματα. Η πράξη της αυτή χαροποίησε όλους και την καμάρωσαν περίσσια για το θάρρος, τον ενθουσιασμό και τον πατριωτισμό της.

Και κάτι ακόμη. Τις επόμενες ημέρες ύστερα από συνεννόηση με τους αρμόδιους στο Φιλιάτι, καμιά δεκαπενταριά νέοι Σιδερίτες πήγαν και πήραν σύγχρονα τουφέκια (γκράδες) και κατατάχθηκαν στα πολιτικά εθελοντικά τμήματα που δημιουργήθηκαν κι αποτέλεσαν τμήμα της στρατιωτικής δύναμης, ενισχύοντας έτσι το έργο του στρατού, ο οποίος προχώρησε για την απελευθέρωση της Βορείου Ηπείρου.

Τα γεγονότα αυτά, που πιο πάνω κατέγραφα, μου τα διηγήθηκαν ο πάππο-Γιάννης ο Τσέτσος, καθώς καθόμασταν αν δυο μας μια καλοκαιρινή μέρα κάτω απ' τον ίσκιό του περναριού που βρισκόταν μπροστά απ' το σχολείο, εγώ ως δάσκαλος του χωριού κι εκείνος σαν παλιός Σιδερίτης γέροντας• κι η μάνα μου, η οποία δεκάχρονο κορίτσι σαν Λένη του Λάγγαρη τότε είχε πάει απ' τους πρώτους στον Μακρύκαμπο για το καλωσόρισμα του Ελληνικού Στρατού κι είχε εντυπωσιαστεί αφάνταστα από τις τουφεκίες της Κωσταντώνως, για τις οποίες μιλούσαν με επαινετικά λόγια όλοι στο χωριό εκείνες τις μέρες.

Έτσι απλά, ανθρώπινα και πατριωτικά γιόρτασαν στη Σίδηρη την απελευθέρωσή τους το Φλεβάρη του 1913.

Τάκης Στραβέλης

## ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΜΑΣ



### ΠΙΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΚΡΙΕΣ ΜΕ ΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ

Μαζευτήκαμε στην αίθουσά μας στο χωριό στις 17 Φλεβάρη πάνω από 70 Χωριανοί και φίλοι για την κοπή της πίτας του 2013. Είχαμε την δική μας κοφτόπιτα την σύγχρονη πίτα που προμηθεύτηκε ο σύλλογος και πολλές πίτες και γλυκά που με χαρά και προθυμία έφεραν οι γυναίκες. Τυχερή, μετά από αρκετό ψάξιμο ήταν η Βούλη Παπασταύρου που κέρδισε την δωροεπιταγή για ψώνια από το κατάστημα της Ένωσης αγροτικών συν/σμών. Είχαμε τα ποτά μας, τα αναψυκτικά μας και διακινήσαμε και το ημερολόγιο, που τελικά έγινε συνήθεια και όλοι το αναζητούν με ενδιαφέρον.

Καλά περάσαμε και επειδή μας άρεσε, σκεφτόμαστε τι αφορμή να βρούμε για να ξαναναμώσουμε.

Η πρόταση ήρθε από τον Γιώργο Ντρίκο τον Τοπικό μας πρόεδρο, που πρότεινε να μας φέρει μοσχαροκεφαλή από τα ζώα του για να αποκρέψουμε της Κυριακή της Κρεατινής όλοι μαζί. Κι έτσι έγινε. Στολίσαμε την αίθουσά μας, οργανωθήκαμε, και διασκεδάσαμε το μαγείρεμα στο χαγιάτι της εκκλησίας με πολύ καλό καιρό. Την Κυριακή μαζευτήκαμε αρκετοί και αφού φάγαμε και ήπιαμε, με μουσική που είχαμε φροντίσει νάχουμε κάναμε μια προθέρμανση στο χορό για το Πάσχα.

Ας ευχηθούμε να ανταμώσουμε με το καλό και να ακουστούν και φέτος στα σοκάκια και σε όσα περισσότερα σπίτια γίνεται, τα βιολιά και τα τραγούδια μας.

**Ευανθία Βαζιοβάνου**

### ΜΙΑ ΑΞΙΕΠΑΙΝΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Στα μέσα του Μάρτη, η αίθουσα του κυλικείου μας εμπλουτίστηκε και στολίστηκε με ένα ακόμη έργο ζωγραφικής, έναν εξαίρετο πίνακα του ιερού ναού του Αϊ-Γιάννη μας, του αναδυόμενου αυτοδίδακτου Σιδερίτη ζωγράφου-καλλιτέχνη κ. **Ηλία Βαζιοβάνου**, γιου του Στέφανου και της Μαργαρίτας, ο οποίος τον δώρισε γι' αυτόν τον σκοπό στον Πολιτιστικό μας Σύλλογο.

Τον συγχαιρούμε γι' αυτή του την ενέργεια και του ευχόμαστε καλή πρόοδο κι επιτυχημένη εξέλιξη στις καλλιτεχνικές του δραστηριότητες και σύντομα ν' αξιωθεί να πραγματοποιήσει ζωγραφική έκθεση με δικά του έργα στο Φιλιότι ή στην Ηγουμενίτσα.

### ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ

ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑ, ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣ., ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΑΝ., ΦΙΛΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΚΥΡΚΟΣ ΠΑΝ., ΤΑΣΣΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, ΠΑΝΤΟΣ ΚΩΣΤΑΣ, ΠΑΝΤΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, ΠΑΝΤΟΥ ΕΛΕΝΗ, ΡΕΤΖΙΟΣ ΧΡ., ΜΑΚΡΗ ΑΜΑΛΙΑ, ΚΟΛΙΟΥΣΗΣ ΑΝΑΣΤ., ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ ΚΙΚΗ, ΚΟΛΙΟΥΣΗΣ ΣΩΤ., ΚΟΛΙΟΥΣΗ ΕΛΛΗ, ΚΟΛΙΟΥΣΗ ΔΑΝΑΗ, ΚΟΛΙΟΥΣΗ ΕΛΕΝΗ, ΒΑΞΟΒΑΝΟΣ ΑΡΗΣ, ΜΑΚΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΤΣΑΤΣΑΣ ΑΙΔΟΝΗΣ, ΤΣΙΓΚΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ, ΤΣΑΤΣΑΣ ΑΝΔΡ., ΛΑΓΓΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΤΑΦΕΚΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ, ΛΑΝΤΖΙΔΗ ΦΩΤΕΙΝΗ, ΒΟΥΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΧΑΤΖΗ ΕΛΕΩΝΟΡΑ, ΚΟΥΦΑΛΑ-ΤΑΦΕΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ, ΤΑΦΕΚΗ ΒΑΣΩ, ΚΟΛΙΟΥΣΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ, ΚΟΛΙΟΥΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ.

**ΣΥΝΟΛΟ 626 ΕΥΡΩ**

Η έκδοση τούτου του ημερολογίου γίνεται με αφορμή τη συμπλήρωση 10 χρόνων λειτουργίας του Συλλόγου μας και αφιερώνεται τιμητικά στα ιδρυτικά μέλη του Συλλόγου, σε όσους έβαλαν τα θεμέλια στις δράσεις του, σε αυτούς που μας πλαισιώνουν τόσα χρόνια. Επιγραμματικά θέλουμε να αναφερθούμε στις εκδηλώσεις αυτής της πρώτης 10ετίας, που σκοπό και στόχο έχουν να φέρουν πιο κοντά τους χωριανούς, ιδιαίτερα τα παιδιά και αυτούς που γεμίζουν το χωριό το Πάσχα και το καλοκαίρι.

Έτσι συνεχίζονται σταθερά από την πρώτη χρονιά το 2003 μέχρι και σήμερα το πανηγύρι στον Καλαμά, το μαγείρεμα του μοσχαριού στη γιορτή του Αϊ-Γιάννη μας, μια προσφορά του πρώτου Προέδρου Γιώργου Ντρίκου, η κοπή της πίτας και οι ετήσιες μονοήμερες εκδρομές.

Σταδιακά οι εκδηλώσεις εμπλουτίστηκαν και εμπλουτίζονται. Έγιναν σε αυτή τη δεκαετία εκδηλώσεις που επιβεβαιώνουν τον τίτλο Πολιτιστικός Σύλλογος, εκδηλώσεις ψυχαγωγίας και διασκέδασης, όπως η παράσταση Καραγκιόζη στον Αϊ-Θανάση, η Γιορτή Πίτας και παραδοσιακών παιχνιδιών για τα παιδιά, η βραδιά αστρονομίας, η πεζοπορία στο Μονοπάτι του Λάγγαρη και το μπάνιο με πανσέληνο. Αυξήθηκαν όμως και οι χειμερινές εκδηλώσεις με την εκδρομή στο Λάμπροβο της Παραμυθιάς, τα Μπόλια τον Νοέμβριο και τον τραχανά την Κυριακή της Τυρινής.

Ο Σύλλογος προσπαθεί να φροντίζει το χωριό και με μικρά έργα, όπου αυτό είναι αναγκαίο και μέχρι εκεί που φτάνουν οι δυνάμεις του. Πέρα από την όποια κρατική και δημοτική χρηματική ή υλική βοήθεια που είχαμε πρέπει να αναφέρουμε ότι τον κύριο όγκο της χρηματοδότησης των έργων, που έγιναν στο χωριό, τον οφείλουμε στην αμέριστη και γενναιόδωρη ενίσχυση από τους ίδιους τους χωριανούς και τους φίλους μας. Έτσι έγινε η στέγη και ο αυλόγυρος της Παναγίας, η τοποθέτηση στηθαίων στον δρόμο του χωριού, η διαμόρφωση του σχολικού κήπου και η τοποθέτηση προβολέα, οι τσιμεντοστρώσεις στις Μπρίνιες, οι καθαρισμοί των δρόμων δύο φορές τον χρόνο και η συντήρηση στα παράθυρα του σχολείου.

### ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2013

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ  
ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ  
ΣΥΛΛΟΓΟΣ  
ΣΙΔΕΡΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΤΙΑΣ

10 ΧΡΟΝΙΑ  
2003 - 2013

Τέλος είμαστε υποχρεωμένοι να αναφερθούμε τιμητικά στο υλικείο μας. Είναι ο χώρος που μας στεγάζει και φιλοξενεί πολλές από τις δραστηριότητές μας. Οφείλουμε τιμή σε αυτούς που οραματίστηκαν και σε αυτούς που υλοποίησαν την κατασκευή του. Από τους τότε Προέδρους της Κοινότητας Γάκη Κύρκο που απέτρεψε το μπάτζωμα του χώρου, όταν χτίζονταν το γραφείο περίπου το 1984, μέχρι τον Γάκη Κολιούση, που με το συμβούλιό του και τη δραστήρια ομάδα των γυναικών του χωριού, συνέχισαν το 1996 και ολοκλήρωσαν το έργο σταδιακά στα επόμενα χρόνια δια-

χειριζόμενοι τις γενναιόδωρες προσφορές των χωριανών μας.

Το Κυλικείο, που έχει παραχωρηθεί από τον Δήμο Φιλιατών στον Σύλλογο, πρωτολειτούργησε το 2004 στο μνημόσυνο του Θεωρή Τσάτσα. Τονίζουμε ότι το σημαντικό αυτό έργο για το χωριό μας, δεν θα είχε ολοκληρωθεί χωρίς πολύ προσωπική δουλειά από όλους και ειδικά από τους επαγγελματίες του χωριού, πέρα από τις χρηματικές και υλικές ενισχύσεις. Αυτός ο χώρος είναι η απόδειξη πόσο ένα έργο μπορεί να συσπειρώσει και να ενδυναμώσει μια μικρή κοινωνία σαν τη δική μας.

Ας ευχηθούμε να έχουμε μια καλή χρονιά, να είμαστε πάντα ενωμένοι και ο Σύλλογος να παραμείνει σημείο αναφοράς και για τις ερχόμενες γενιές.

**Το Διοικητικό Συμβούλιο**

**Διόρθωση: 1) Στο σημείο της εισαγωγής του ημερολογίου, που αναφέρεται στα από κοινού έργα που κάναμε στο χωριό, κρίναμε εκ των υστέρων ότι δεν τονίστηκε αρκετά η συνεισφορά του εκκλησιαστικού Συμβουλίου.**

**2) Το κυλικείο, που είναι πια η αίθουσα του συλλόγου μας, έχει παραχωρηθεί από τον Δήμο Φιλιατών στο σύλλογο από τον Αύγουστο του 2003. Πρωτολειτούργησε, στο μνημόσυνο του Θεωρή Τσάτσα όχι το 2003 αλλά το 1998. Η κόρη του Μαριγούλα με το σύζυγό της Δημ Πετσίνη είχαν πρωτοστατήσει στην αποπεράτωση του.**

**ΑΠΟ ΤΟ Δ.Σ**

## ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ

ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΜΑΪΟΥ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΟΙ ΕΚΛΟΓΕΣ

ΓΙΑ ΝΕΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ.

**ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΥΝ ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ**

**ΚΑΙ ΝΑ ΘΕΣΟΥΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΝΕΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ**

**ΜΕ ΦΡΕΣΚΙΕΣ ΙΔΕΕΣ ΚΑΙ ΟΡΕΞΗ ΓΙΑ ΔΟΥΛΕΙΑ!**



**ΜΑΡΙΑ Ν. ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ**  
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π.

**ΙΩΑΝΝΙΝΑ**

• Αρχιτεκτονική μελέτη  
• Πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης  
• Πρόγραμμα "Εξοικονόμηση κατ' οίκον"  
• Φωτοβολταϊκά  
• Ρυθμίσεις αυθαιρέτων ν. 4014/2011

tel./fax: 26510 41636  
mob: 6973 605980  
email: georgi\_arch@yahoo.gr